

«Wel zeker waren ze dat, diep er in», zei de Zevenslaper.

Dit antwoord bracht Alice zoo van streek, dat ze den Zevenslaper eenigen tijd verder liet praten zonder hem in de rede te vallen.

«Ze leerden dan putten», vervolgde de Zevenslaper, die zat te gapen en in de oogen te wrijven van slaap, «en ze putten van alles — van alles, dat met een K begint —»

«Waarom met een K?» zei Alice.

«Waarom niet?» zei de Maartsche Haas.

Alice zweeg.

De Zevenslaper had nu de oogen dicht en zat te knikkebollen. Maar de Hoedenmaker kneep hem weer wakker en toen herhaalde hij: »— van alles dat met een K begint, zooals knollen, en kometen en kurkentrekkers en kracht — je weet men spreekt van «kracht putten». Heb je ooit zoo iets gezien als «kracht putten»?

«Wel, nu je er van spreekt», zei Alice, niet wetende wat te zeggen, «maar ik denk toch niet —»

«Praat dan ook niet», zei de Hoedenmaker.

Dit ruwe antwoord vond Alice dan toch wat al te kras. Hevig verbolgen stond ze op en ging heen. De Zevenslaper viel direct in slaap, terwijl geen der

twee an
gaan be
omkeek
roepen.
ze probe
stoppen.

«Daan
gaan!» z
bosch ve
visite, di

Juist t
een deur
alles is v
gaan». E

Weder
dicht bij
beter op
het goud
toegang
aan den
nog een
ongeveer
het gang
den moe
en koele